

מוסדות ברסלב שובו בנים - נחמת ציון
בנשיאות הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

שובו בנים

דברות קודש מאת מודינו הרב שליט"א

"הראש השנה שקלי עולה על הפל..." (חיי מוהר"ן ת"א)

כל הישועות בידי הצדיק

אם רק תתאמץ עוד קצת לקיים את דברי רבינו. אז תוכל לקבל את התיקון בשלמות. אין דרגה שרבינו לא יוכל להביא אותך אליה! כי אחרי הפטירה אדם ידע באמת איזה הפסד גדול ועצום הוא הפסיד שלא שמע לרבינו. כשנוסעים לרבנו הקדוש מקבלים יראת שמים, רבינו אמר "אני אוצר של יראת שמים" מכל פסיעה שנוסעים לרבינו, מקבלים יראה, מכל פסיעה נברא מלאך. מכל תנועה בשביל רבינו נבראים מלאכים ורק מהנסיעה לבד זוכים לקבל אור גדול. כי רבינו זה אש. נוסעים לרבינו נוסעים על דרכים של אש. רבינו כולו היה אש להבה לה' יתברך, הוא מעולם לא ראה את העולם, מעולם לא שמע את העולם, ולא עניין אותו כלום בעולם.

אצל רבינו אפשר לפעול הכול

מי שיוודע מרבינו יוכל ממש להרגיש את רבינו. אדם מגיע לאומן רבינו מעלה אותו לעולמות הכי עליונים "עתיקא קדישא". אצל רבינו אפשר לפעול הכול! אם מגיעים לרבינו ועושים תשובה, וידוי, חרטה וקבלה לעתיד, אז אפשר לזכות לקבל, נפש, רוח, נשמה, חיה, ויחידה חדשה. אצל רבינו בחייו בערב ראש השנה היו בקיבוץ 600 איש, ורבינו קיבל כל אחד ואחד מהשעה 8 בבוקר ועד השעה 6 בערב, נמצא שכל אחד היה אצל רבינו דקה אחת בלבד, וכשהיה נכנס לרבינו היה מיד נזכר בעונות שלו מיום היוולדו, והיה מתחיל להתוודות, והיו פורצים מעיניו זרמים של דמעות. וכשהתחיל להגיד כמה מילים, רבינו הוציא אותו החוצה, והיה אומר לו להמשיך את הווידי בחוק, ולכן צריך לבוא לרבינו ולזכור כל מה שעבר עלינו ולהוריד נחלי דמעות ואז נזכה לקבל נפש רוח נשמה חיה ויחידה חדשים.

מהו עיקר העניין של ראש השנה?

כשזוכים לבוא ולהשתטח על הציון הקדוש, אנשים חושבים. האם יהיה לי התעוררות ואני ירגיש משהו? המחשבות האלו הם טעות. העניין של ראש השנה זה לא הרגשות והתעוררות. אלא זה רק ביטול, להגיע לאפס אפסים, לעמוד על הציון, ולהתפלל, להגיע לשיא הביטול, להרגיש את האור אין סוף, לדעת שאין עוד מלבדו. יש רק את ה' בעולם, אין שום דבר בעולם חוץ ממנו. כל ביאתנו לציון הקדוש זה כדי להמליך את ה' ולדעת שאין עוד מלבדו, ולכן אומרים בראש השנה "המלך". לא באנו לבקש בקשות אלא כל ביאתנו לציון הקדוש זה לדעת ש"אין עוד מלבדו"! הרבי מדבר איתנו, מעודד אותנו, ושומע את הבכיות שלנו, אנשים שמעולם לא בכו, פתאום נכנס בהם משהו שגרם להם לבכות, התעברה בהם נשמת משה, נשמת רבינו הקדוש.

כל העבודה של האדם זה לחפש את הצדיק האמיתי, לגלות מי זה הצדיק האמת. בכל דור יש צדיק אמיתי, וברגע שאדם יודע מי זה הצדיק האמת אז הוא יכול להמשיך את כל הרפואות לעולם, את כל הישועות לעולם, כי כל הישועות בידי הצדיק, לכן צריך כל הזמן לחפש את הצדיק, ואפילו כשאדם יודע כבר שיש רבי נחמן, אבל הוא עדיין לא יודע מה זה רבי נחמן! כל העבודה זה לחפש את הצדיק, הוא צריך לדעת שכמה שהוא גילה בצדיק הוא עדין לא גילה כלום. ורק כשהצדיק זה דבר חדש אצלו, והוא מחפש את הצדיק בכל כוחו, אז יתנו לו עוד חיים. וצריך להיזהר בזה, ולדעת שבשביל זה הוא בא לעולם, כל מה שהוא לומד כל מה שהוא עושה זה רק כדי לבקש ולחפש את הרבי האמיתי.

לא להישאר באותה דרגה

אדם צריך לקבל "נפש", "רוח", "נשמה", "חיה", "ויחידה". אומר האר"י שע"י לימוד ש"ס ופוסקים, ראשונים ואחרונים, מקבלים את ה"נפש". יכול להיות שכבר קיבלת את הנפש ע"י לימוד התורה, כי בלי תורה אין אפילו נפש, אבל אתה לא יכול להתקדם. אם אתה לא מחפש את הצדיק אז אתה לא יכול לקבל את ה"רוח", אתה לא יכול לקבל את ה"נשמה", אתה נשאר באותה דרגה, כי רק ע"י הצדיק אפשר לקבל את ה"רוח", וזה מה שמסביר האר"י, שיש צדיקים שנפטרים בגיל צעיר, מחמת שלמדו תורה וזכו לקבל את ה"נפש" אבל לא חיפשו את הצדיק ונשארו באותה דרגה, ולכן לא היה להם מה לעשות בעולם יותר, על כן צריכים תמיד לחפש ולבקש את הצדיק שאצלו כל הישועות וכל הרפואות והברכות, והוא יתן לך את ה"רוח", את ה"נשמה".

לקיים את דברי רביה"ק

ואומר ר' נתן שצריך ללכת על ידיו ועל רגליו, לבקש ולחפש את הצדיק בכל כוחו בכל העולם, אולי הוא ימצא איזה דיבור מרבינו כי כל מקום שמדברים מרבינו צריך ללכת על הידיים ועל הרגלים, אולי עכשיו אני יקבל התעוררות, אולי עכשיו אני ידע מי זה רבי נחמן אולי עכשיו אני ידע את הכוח של רבי נחמן... הרבי אמר "על שני כתות אנשים יש לי רחמנות גדול עליהם, על אלו אנשים שהיו יכולים להתקרב אלי ואינם מתקרבים, ועל אלו המקורבים אלי ואינם מקיימים את דברי. כי אני יודע שיהיה עת בעת שיהיה האדם מונח על הארץ עם רגליו אל הדלת, אז יסתכל על עצמו היטב ויתחרט מאד מאד על שלא זכה להתקרב אלי". (חיי מוהר"ן נסיעתו לארץ ישראל-שנד) אדם כבר התקרב לרבינו כבר עשה את הצעד עזב את השטיות עזב את כל החברים עזב את כל הקרירות.



סיפור לפרשה

"וְשָׁב ה' אֱלֹהֶיךָ אֶת שְׁבוּתְךָ וְרַחֲמֶךָ וְשָׁב וּקְבַצְךָ מִכָּל הָעַמִּים (דברים, נצבים-וילך, ל, ג.)"

לאחר שנפטר אביו של הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל שהיה רב העיר גרודנא, רצו בני הקהילה למנות את רבי שמואל במקומו, אך רבי שמואל ויתר על הרבנות לאחיו הגדול, וכדי שלא ילחצו עליו לכהן כרב, נהג עצמו במנהג בזיון.

כדי שיחשיבו את אחיו מעליו. אך כשראה שבני העיר דבקים בעמדתם להכתיר דווקא אותו, קם ונסע ללמוד בישיבת מיר. ואולם בישיבת מיר התעוררה עליו סכנת הגיוס לצבא.

אילו היה מוכתר לרב היה נפטר מגזירה זו, אך מחמת שוויתר לאחיו לא היתה בפניו ברירה אלא לעלות לארץ ישראל לישיבת לומז'ה. למפרע התברר שעצם הוויתור והבריחה לא "הצילו את חייו מהשואה הנוראה, ולא זו בלבד אלא שזכה בארץ ישראל להיות גדול ראשי הישיבות. רבי נחום פראצוביץ תלה כל הצלחתו של רבי שמואל במעשה הנשגב של הוויתור לאחיו.

הברון הירש פנה אל הסולטן העות'מאני ששלט בארץ ישראל וביקש לקנות ממנו את מקום המקדש, על מנת לבנות את בית המקדש השלישי. הידיעה נפוצה בעולם היהודי והחלה לעבור בין בתי גדולי ישראל. שאלות הלכתיות רבות היו כרוכות בה. ראשית, האם נכון לבנות את בית המקדש בידי אדם. ובכלל, מה מותר ומה אסור כשכולנו טמאי מתים, והאם יודעים אנו היטב את דיני העבודה לבנות את הבית כיאות.

השאלה הגיעה גם אל הרה"ק רבי חיים מצאנז כדי לשמוע את חוות דעתו. כשישמע הרה"ק מצאנז את סברות המתירים והאוסרים, נענה: "מעיקר הדין מותר לנו לבנות את בית הבחירה. יש בידני הלכות פסקות ברמב"ם וביד חכמי התורה ניתן הכוח לפסוק כדת של תורה. טומאת מתים? טומאה הותרה בציבור. "אולם אני שואל אתכם", התפלא ה'דברי חיים' על עצם הרעיון, "וכי אלף ושמונה מאות שנה התייסרנו בגלות כדי שהברון הירש יגאל אותנו?!"

שו"ת לשולחן שבת

"לא יאכה ה' סלח לו (דברים, נצבים-וילך, כ"ט, ט)"

טרם הגעתי, וכך במקום נהג נזוף, הפכתי לאהוב ואהוד, והרווחתי ברכות עד בלי די... שתי שאלות מעניינות התעוררו: א) האם במעשה הנהג יש שקר והונאה או שמותר הדבר? ב) האם היה מותר לממתנים לשכנעו לנסוע לירושלים, על חשבון מיעוט החפצים לרחובות?

תשובה: א) הנהג נהג כדון, במעשיו הציל את הנוסעים מלכעוס ולהתרעם על אדם שאינו אשם, ובקללת אדם שלא עשה להם רע, וממילא הצילם מחטא. יעוין במאירי (ביצה כ.) שרשאי אדם לשנות מן האמת כדי למנוע אחרים מלקנטרו שלא כדון. ב) משום שחברת האוטובוסים חייבת להעמיד קוים נצרכים לכלל הנוסעים, אין זה נחשב שהנוסעים "גנבו" את הקו שעומד לרשות הציבור, ויתכן שאף אם באמת היה ייעודו לרחובות, האחראי על הפיקוח היה מסכים להסב את האוטובוס שיסע לירושלים, ולמיעוט הצרכים לרחובות דיאג לאוטובוס חלופי.



כשהגיעו, אחד מהנוסעים הרגיש צורך להודות לנהג באופן אישי. לאחר מילות התודה שאל הנוסע את הנהג: "הרי בכל אוטובוס יש כיום 'איתוראן', ובוודאי יודעים במסוף שנסעת לירושלים, כיצד אינך חושש לסכן את פרנסתך?!"

חיך הנהג והשיב: "האמת שהקו שלי היה 402 לירושלים. בחדר הפיקוח ראו במצלמות שיש נוסעים רבים בתחנה הממתנים ושלחו אותי. כבודו ודאי יודע, שנוסעים שמחכים זמן כה רב, מביעים רוגזם כלפי הנהג (אף שלא הוא האשם), ומכיוון שחששתי החלטתי לנקוט בתחבולה מקורית, החלפתי את המספר

שאלה: במוצאי ראש השנה בשעה 1:30 בלילה, בתחנה בבני ברק המתינו כשישים איש, למעלה משעתיים לקו 402 בחזרה לירושלים, המדובר במשפחות עם תינוקות וילדים שהתארחו בבני ברק בחג, שראו שהאוטובוס בושיש לבוא, והחלו לחשוב שמא יצטרכו להישאר בלילה בבני ברק עם טפס ומטלטליהם. לפתע נראה אוטובוס ריק מרחוק, אך כשהתקרב הבחינו לאכזבתם שהמספר הוא 318, מבני ברק לרחובות. החליטו חלקם לעצור את הנהג בתחנות, "אנא תרחם עלינו וקח אותנו לירושלים! הרי לרחובות יש כמה נוסעים בודדים, ואנו כשישים איש עם ילדים רכים". הנהג לא אבה לשמוע להם, "הרי נשלחתי לרחובות, וכיצד דורשים אתם ממני לנסוע לירושלים?!" לבסוף, לאחר הפצרות רבות הסכים הנהג, שינה את מספרו והחל לנסוע לירושלים. הנוסעים שיבחו את הנהג והודו לו מקרב לב, והרעיפו עליו את כל הברכות האמורות בתורה.

הרה"ק רבי יחיאל מיכל בנהר"ק ר' יצחק – המגיד מזלאטשוב | כ"ה אלול תקמ"ב
נולד בכרודי בשנת ה'תפ"ו. לרבי יצחק מדרוהוביטש, שהתנגד תחילה לבעל שם טוב, אולם אחר כך הפך למעריצו ושלה אליו את בנו הצעיר, רבי יחיאל מיכל, שהיה לתלמידו ואף שימש אותו שנים אחדות.
פעם שאלוהו למה מוכיח כל כך את עם ישראל, השיב המגיד: וכי אתם חושבים שאני רוצה להוכיח את ישראל, כשאני מוכיח – הדברים מכוונים אלי, ורק אנב אורחא שומעים גם שאר ישראל, אבל בעיקר איני מוכיח אלא את עצמי.
היה אומר שעל שני דברים אסור לדאוג, על מה שאפשר לתקן ועל מה שאי אפשר לתקן, כי מה שאפשר לתקן יש לדאוג, ומה שאי אפשר לתקן מה תועיל הדאגה...

סיפורי ישועות

מקדו הישועות שנו"י המוסדות הקדושים

הילד שלי בן 3, נכנסה לו מחט ביד, ולא ראו את המחט. אמרו לנו שאם לא ימצאו יצטרכו לנתח. הבטחתי לתרום פדיון למוסדות הקדושים תיכף שאמרתם הצליחו למצוא ולאחר הרדמה מקומית הוציאו לו את המחט בלי שום ניתוח ברוך השם.

צ'דיון נפש המסוגל לכל הישועות ברתחיות וגשמיות?
זקוק לישועה? זיווג? פרנסה? הצלחה? זרע של קיימא? רמואה?

חייג: 037.148.148 שלוחה 2

לשמיעת סיפורי ישועות שלוחה 2 < 3

הנהג פנעד

ה"שפת אמת" כותב, שכמו שאין ליהודי שום מושג בגדלות הכורא ית"ש, שהרי "לא ישיגוהו משיגי הנהג", כך אין לאדם שום מושג בגדלותו של יהודי שבו חלק אלוה-ה ממעל.
מסופר שפעם בא אצל הבעש"ט הק' פריץ אחד בבקשה שיברכו שיתרפא ממחלה שקיננה בו. אמר לו הבעש"ט שמחלה זו באה עליו מחמת היותו שטוף בעבירות ואין לו תרופה רק לשבור תאוותיו. שאלו הפריץ, וכי אתה מסוגל לשבור את תאוותיך? ענהו הבעש"ט, "אני איש זקן וכבר אין לי כח לילך אחר תאוותי... נכדו, בעל ה"דגל מחנה אפרים" שהיה נוכח בפגישה, התפלא על תשובתו וקנה הקדוש ושאלו: מדוע לא ענית לפריץ שאתה יהודי ואסור לך לילך אחר תאוות ליבך? ענהו הבעש"ט הק': "מה אסביר לו, מה מבין פריץ ביהודי?... כשיסיפר בעל ה"דגל מחנה אפרים" את הסיפור, אמר: "בצעירותי חשבתי מה מבין פריץ בגדלותו של יהודי. כיום, בזקנותי, אני אומר, מה מבין יהודי בגדלותו של יהודי..."
סוד זה היצר מנסה להסתיר. הוא מכניס בנו תחושה של שפלות, של כלום, של אפס ואין, ולחוש באוזן: אתה ממילא לא מסוגל, וממילא לא תהיה כלום אז לפחות תהנה, תחיה את החיים. אבל יהודי חייב לומר לעצמו: לא! אני חשוב ומיוחד, ולא מתאים לי ואסור לי לעשות מה שאדם זול ורחובי עושה, מה שהיצר גורד אותנו למעשים מנוגים ושפלים זה רק בכח התחושה שהכניס בנו שאנו כלום. אם היינו חדרים בכרדה שאנו מיוחדים, בני מלכים, לא היינו מתלכלכים כל כך.

ישנה אמרה בשם הבעש"ט הק' על הפסוק במשלי, "מוסר ד' בני אל תמאס": מוסר ד' - מהו המוסר שהקב"ה אומר ליהודי, "בני אתה, בן מלך, נסיך, ולכן אל תמאס - אל תמאס את עצמך, תכבד את המעמד!" להיות בן מלך זה כבוד ומעמד, למרות שזה גם מגביל: בן מלך אינו יכול לטייל היכן שהוא רוצה, כל תנועה שלו צריכה להיות מתואמת עם משמר המלוכה הצריך לכדוק אם המקום בו הנסיך רוצה לבקך בטוח דיו. מי הם האנשים הנוספים המסתובבים שם. בן מלך אינו יכול לאכול בכל מסעדה מצויה, חייבים לכדוק את מה שהוא מכניס לפה אם האוכל אינו מודעל או לא טרי, סטרילי ואסתטי, כראוי לקיבתו העדינה של בן המלך. כשיהודי מכבד את מעמדו, ודיגיש מעצמו שישנם מקומות שבהם אסור לו להסתובב, ויש דיבורים שאסור לו לומר, ויש אנשים שאיתם אסור להיות בקשר כי אנו הרי בני מלכים.

מהנעשה והנשמע

במסדרותינו הקדושים בנשיאות מורינו הרב שליט"א

יצונו לשמוע קול שופר

סדנת הכשרת ילדים לתקיעה מקצועית בת"ת נחמת ציון



אין לימוד מעמיק ויסודי, כמו המחשה חיה ומעשית. זהו כלל ברזל אצל מלמדים ותיקים כחדשים. כלל זה מלווה את תלמוד תורה נחמת ציון במהלך ימות השנה כשמפעם לפעם מבצעים הילדים הצדיקים פעילות מעשית בקיום המצוות ובלמוד המקצועות השונים, כל כיתה בהתאם לחומר הנלמד אשר מועבר בצורות מרתקות ובדרכים מועילות המביאות את ה'הלכה' ל'מעשה', ובכך החומר נקלט הדק היטב ונשאר חקוק בראש התלמיד לימים רבים. אכן הדברים שנמסרים בהמחשה נקלטים היטב וגירסא דינקותא זו מלווה אותם כל חייהם. ללמוד וללמד לשמור ולעשות. כהכנה ראויה לימים הנוראים ובפרט ראש השנה בו נעמוד כולנו ונרע בשופר למלך מלכי המלכים, התכוננו תלמידי תלמוד תורה נחמת ציון תוך כדי חיבור מעשי להלכות ומנהגי השופר.

השבוע התאספו בהתרגשות ילדי כיתות א' ב' ג' ד' לחצר הת"ת שם נערכה סדנא מקצועית ללימוד מעשי איך לתקוע בשופר. מיותר לציין את התרגשותם של התלמידי החכמים מרגעי האושר בו זוכים להיות 'בעל תוקע' מומחה. יצוין כי לסדנא קדמה תוכנית מיוחדת של לימוד יסודי על תהליך יצירת השופר כדת וכהלכה, כשפרטי ההלכות נלמדות בליווי מצגת מרתקת המסבירה את הימצאות השאלות ההלכתיות לאורך תהליך הכנת השופר מהיותו קרן [הנאחו בסבך] עד לבית הכנסת.

התפתחות ענפה

עורב הורים בגני שפה נחמת ציון

במוסד החדש 'גני שפה לבנות', ברחוב בני ברית בירושלים, שם הוכשר מבנה ל-2 גני השפה, ציוד יקר ערך נחנך בשפע רב, כדי שיוכלו הבנות לקבל את מלוא הצרכים להתקדמותם, קישוטים מרהיבים, חומר דידיקטי ייחודי, ריהוט איכותי ומושקע ועוד פריטים קטנים כגדולים שנמצאים על מקומם לבל יחסר כלום בימי הלימודים. וכן במוסד הדומה 'גן שפה בנים' ברחוב החומה השלישית 5, בהשקעה פרטנית בריהוט וציוד עד הפרט האחרון. השבוע התקבלו סביב שולחנות ערוכים בגן מרחיב ומאיר עיניים הורי התלמידים לערב מיוחד חשוב והכרחי, בו שמעו סקירה ממהלך הלמידה בגן, סדר היום, והעזרה הפרטנית הניתנת לכל ילד וילד לצד שאר חבריו.



בערב ההורים נערכה היכרות, שמעו והשמיעו לבטים שונים וניתנו תשובות לשאלות רבות, ומענה מועיל ומסייע התקבל מצוות הגן הנרחב והמושקע למען התפתחות התלמידים היקרים.

האומן שלי עולה על הקול

פרויקט מקיף להקל ולעזור לנוסעים לקיבוץ הגדול

כלל אנ"ש בדאגה מה יילד יום ומה יקרה ברגע הבא, כשקולות מלחמה מרחפים על ארצנו הקדושה כבר כשנה, וטיסות מתבטלות מרגע לרגע, והמחירים מרקיעים שחקים.

זאת ועוד מתווסף למצב המלחמה המתעצמת באוקראינה מול רוסיה, ובלבולים ומניעות אופפים את המבקשים וכוספים לזכות להיות אצל רבנו הקדוש בראש השנה שלו.

בזמן טרוף זה ניצב לו קול אנ"ש, בקול ברור וחד בשלוחה מיוחדת וייחודית לעזור לאנ"ש לעמוד לצידם במידע רלוונטי ועדכונים שוטפים על טיסות קיימות ואפשרויות שונות ליציאה מהארץ וכניסה בטוחה לאוקראינה, דרכי הגעה, מעברי גבול, זמני היום שערי מטבעות ועוד ועוד מידע חשוב והכרחי להקל על אנ"ש לעלות לקיבוץ הגדול. וה' יעזרנו בכוח רבינו הקדוש שיביאנו לחסות בצילו יחד עם מורינו הרב שליט"א ועם כל אנ"ש

לקיבוץ הגדול מכל מקום ובכל זמן

קול אנ"ש

ברסלב שובו בנים

037.148.148

שמחות אנ"ש

מזל טוב
להר"ר אליהו שווארץ הי"ו להולדת הבת

מזל טוב
להר"ר ישראל יעקב כהן הי"ו להולדת הבן אשדוד

מזל טוב
להר"ר נתן בחר"ר בנימין אלי הי"ו חתן הר"ר יעקב בלטי הי"ו מנחה כולל להוראה ודיינות להולדת הבת

מזל טוב
להר"ר שלום ניימן הי"ו חתן הר"ר יוסף בסירדמן ז"ל להולדת הבת

מזל טוב
להר"ר חיים שלמה מוריס הי"ו חתן הר"ר יוסף מן הי"ו להולדת הבת

מזל טוב
נתן בחר"ר ניסים גואטה הי"ו להולדת הבת

פתגמי קדישין

ראש השנה באומן:
"דווח כזה אינו נמצא בעולם"
(מוהר"ת, עלים לתרופה רכ"ח)

לחידודא

על איזה דבר אמר רבינו שאין עונש גדול מזה?
הפתרון לחידה הקודמת:
מי מתלמידי מוהר"ת נהג שלא להוסיף מלה למאכלו? - ר' נחמן מטולטשין (אבניה ברזל)
לתשובות - התקשרו לקול אנ"ש
037.148.148 הקישו 1 <4 והשאירו הודעה



מוסדות ברסלב נחמת ציון

- תלמוד תורה וגני בנים נחמת ציון
- ישיבה לצעירים חכמה ודעת
- ישיבה לנוער צמאה נפשי
- ישיבת מתחברים בעבודת השם
- עיר העתיקה כולל אברכים
- כולל אברכים כולל ברסלב להוראה ודיינות
- כולל אברכים כולל ברסלב להוראה ודיינות
- שערי הוראה כולל אברכים צעירים
- תאחדות האברכים הצעירים
- גני נחמת ציון גני בנות באר מרים בית ספר
- סמינר נתיבות לילדים
- חברת מתמידים
- פעילויות עזרה וחסד בקהילה

מוסדות התורה והחינוך
 נחמת ציון 'ברסלב' שובו בנים
 ימי הרחמים והסליחות תשפ"ה

ערב ר"ה ראוי ליתן על פדיון
 (שיחות הר"ן סימן רי"ד)

נותנים פדיון נפש להחזקת לימוד התורה לאברכים
 ותינוקות של בית רבן דקהילותינו הקדושה
 בסך 72 ש"ח עבור כל נפש

וזוכים בשנת תשפ"ה לבריאות איתנה בגוף ונפש,
 פרנסה בשפע, נחת מהילדים, זיווגים, שמחה ואושר...

לתרומות חייגו 03-7148148 (שלוחה 2)

או דרך עמדות נדרים פלוס מוסד מוסדות ברסלב נחמת ציון - 7000338

